



biografie

Prins Charles. Een uitzonderlijk leven in de schaduw van de troon, Sally Bedell Smith (vertaling Rik Smits); uitg. Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2017; ISBN 978 90 468 2228 9; 638 blz.; € 39,99.



De langst dienende prins van Wales

tekst Marie Verheij
beeld Getty Images

Nog een enkele dag en de prins van Wales en de hertogin van Cornwall vierden hun 12,5-jarig huwelijksjubileum: maandag 9 oktober. Wie had kunnen bevreden dat de Britse kroonprins, ooit verzeild in een wanhopige verbintenis met Diana, the people's princess, dat zou meemaken? De nieuwe biografie over prins Charles gaat over zijn uitzonderlijke leven in de schaduw van de troon.

Er worden records gebroken in het Verenigd Koninkrijk. Begin september meldde de BBC dat prins Charles (68) met meer dan 59 jaar de langst dienende prins van Wales is uit de Britse geschiedenis. Zijn moeder Elizabeth (91) is al de langst regerende en oudste monarch en haar echtgenoot prins Philip (96) de langst dienende prins-gemaal. In november zijn Elizabeth (91) en Philip (96) met zeventig jaar ook het langst getrouwde koninklijke paar.

De vraag die velen bezighoudt is: zal de kroon nog neerdalen op het hoofd van de 68-jarige prins Charles? Hij zit al zo lang in de wachtkamer. Er zijn royaltykenners die zeggen: Nee, we slaan een stapje over en Charles' populaire zoon William wordt koning. Anderen menen zeker te weten dat het conventionele Engeland volgens de regels zal handelen en dat Charles koning zal worden. Al is het maar voor een dag. „Onvermijdelijk zal de regeerperiode van Charles veel korter zijn dan

die van zijn moeder, weinig meer dan een opmaat naar de komst van William en Kate”, aldus Sally Bedell Smith in haar biografie over de prins.

Pinkring

Ik heb prins Charles een keer live meegemaakt. Voor deze krant was ik in augustus 1998 in het Noord-Ierse Omagh voor een reportage na de bomaanslag van de IRA, waarbij 29 doden vielen. In Belfast kwamen duizenden mensen bijeen op het plein voor het stadhuis voor een herdenking van een kwartier. Prins Charles werd ingevlogen om te troosten en de condoleances van het koningshuis over te brengen.

In een kring van mensen deed hij zijn ronde. Ik probeerde te ontdekken wat hij zei, maar hoorde slechts een lispelende stem, want hij sprak zacht, zoals het betaamde in dit moment van rouw. Hij droeg een grijs pak en een enorme ring aan zijn pink.

Nu pas realiseer ik me dat de prins precies een jaar eerder zijn

vrouw Diana had verloren. Haar huiiveringwekkende dood op 31 augustus 1997 veroorzaakte een aardverschuiving, niet alleen in Engeland maar ook daarbuiten. In de biografie van Sally Bedell Smith over prins Charles komt het mislukte huwelijk met Diana natuurlijk ter sprake. Het onderliggende probleem was dat Charles in zijn jonge jaren verliefd was op Camilla Shand, de vrouw die ongeschikt werd geacht voor de kroonprins omdat zij geen onbesmet blazoen had. Shand trouwde met de rokkenjager Tom Parker Bowles. De druk op Charles werd almaar groter toen hij begin dertig was en nog geen vrouw had gevonden met wie hij voor erfgenamen voor de troon zou kunnen zorgen. Aangemoedigd door zijn vader belandde Charles min of meer bij de onbevange 19-jarige Lady Diana Spencer. Het sprookjeshuwelijk van 1981 volgde.

Diana

Diana bleek instabiel en neuro-